

Carl Magnus Hagmanⁱ

Carl Magnus föddes den 22 september 1863 i Frustugan (Götängen). Föräldrarna Magnus och Charlotta var där dräng och piga hos Charlottas syster och måg. De gifte sig nio dagar innan Carls födelse och Carl var därmed äldst i barnaskaran som skulle komma att omfatta nio barn födda mellan 1863 – 1884.

Carl var hemma hos föräldrarna på Ersholmen tills han gifte sig den 30 oktober 1869 med Eva Lundholm. Samma dag är han inskriven i husförhörslängden som dräng på Arbottna med hustru Eva. Drygt ett år senare föddes Sofi, även David föddes under tiden på Arbottna. Fadtrar då var bland andra Evas syster Lotta Lundholm och Per Erik Andersson från Björkö. I november 1891, flyttade Carl och Eva till Tuppudden där Carl blivit fiskare under Arbottna. Här kom sen barnen i rask takt och 1909 var det dussinet fullt. Men redan två år senare, 1911, dog Eva i tbc och lämnade Carl ensam med barnen.

Efter att Carl tillträtt Tuppudden skaffade han piga och dräng. Drängen var Evas bror Fredrik Andersson. Han flyttade efter ett år och kom tillbaka 1895 för att jobba två år denna gång. Han fick sällskap ett par månader av brodern Otto som var dräng hos Carl mellan hösten 1897 och hösten 1898. Samtidigt med att Fredrik blev dräng hos Carl tog Eva och Carl hem Evas och Fredriks mamma Lotta Östman från ålderdomshemmet i Löfhagen, där hon vistats i tre år. Samtidigt på ålderdomshemmet fanns där Anna Greta Hagman, halvsyskon till Carls farfar Anders Magnus Hagman.

Lämnade hemmet först av barnen gjorde Mattis som blev fosterdotter hos morbror Fredrik 1903. Lisa flyttade till Stockholm 1912. I övrigt flyttade de ut med David 1914, Sofi 1915, Valle 1916 och resterande de första åren av 20-talet. Själv bodde Carl kvar till 1930 då han flyttade till farfarsstugan i Nässelviken där han levde till sin död 1940. 1918 hade han skaffat hushållerska, Hulda Amanda Andersson, änka från Nynäshamn. Hon blev kvar till sin död 1924.

Sannolikt kunde Carl försörja sin stora familj på ett bra sätt genom fisket. Behållningen på sparbanksboken vid Evas död motsvarar 110 000 kr i dagens penningvärde enligt KPI (Rodney Edvinsson fil dr).

Carls syskon

Anna Lovisa Charlotta Hagman f 1865 Muskö d 1927 Muskö. Gift med Carl Gustaf Sjöberg. Tre söner fyra döttrar.

Gustaf Hagman f 1868 Muskö d 1875 Muskö. Dödsorsak mässling.

Johan Viktor Hagman f 1870 Muskö d 1942 Stockholm, Maria. Kaféidkare, stadsbud, kontorsvaktmästare. Gift och åtminstone 2 döttrar.

Robert Ludvig Hagman f 1873 Muskö d 1947 Ramnäs. Tre söner och en dotter.

Mathilda Hagman f 1876 Muskö d 1952 Stockholm, Adolf Fredrik. Ogift.

Maria Wilhemina Hagman f 1878 Muskö d 1878 Muskö

Hilma Hagman f 1889 Muskö d 1959 Muskö Gift med Oskar Johan Magnus Rundberg. Inga barn.

Gustaf Efraim Hagman f 1884 Muskö d 1942 Muskö. Ogift.

Carls föräldrar

Carls far Magnus Hagman var torpare. Först på Hoppet, där han efterträdde Carls farfar Anders Magnus, och sedan på Ersholmen samt slutligen Herrstugan. Farfar Anders Magnus var torpare på Hoppet och brukare på Hammar. Hammar betecknades då inte som torp utan som gård om 1/8 mantal. Magnus blev Muskö missionsförsamlings förste ordförande 1888 när församlingen skapades. Man kan anta att han var drivande i frågan.

Carls moder Charlotta Bjurholms förfäder på fädernet finns alla i Bjurshagen, gård om ¼ mantal, vilket är Bjurholmarnas ursprung. Hennes mor var född i Sund som var en gård om ½ mantal. Hennes mormor var den i Musköbladet för ett antal år sedan omskrivna Anna i Sund. Anna i Sund var född i Östnora, Västerhaninge, och hade en präst bland anfäderna. Carls farmor var född i Walsjögrind, Ösmo. Hennes fäderne kom i flera generationer från Ösmo och hennes moder var född på Vitsgarn.

Den förste Hagman som föddes på Muskö var Johan Petter 1772. Hans far var båtsman och bodde i Skarpa båtsmanstorp, senare kallat Hagmanstorp eller Knoppen. När Petters far Olof dog behöll modern de två minsta barnen och Petter och hans bror Anders placerades i Västerhaninge, oklart var. Petter var gift tre gånger, blev änkling två gånger och fick tio barn varav fyra blev vuxna. Petter arbetade som dräng på många olika ställen och som gruvarbetare på Utö i tio år. Även brodern Anders arbetade i gruvan och han bodde senare på Tuppudden.

Om vi tar bouppteckningarna som grund för ekonomisk jämförelse så hade Magnus Hagman en behållning om 32 000 kr i dagens penningvärde. Anders Magnus behållning var 60 000 kr. När Magnus mamma och Anders Magnus hustru Anna Sofia Andersdotter dog 49 år gammal hade boet en behållning av 13 000 kr i dagens penningvärde. Hon och Anders Magnus hade bland annat två kor vid namn Vitudda och Kronan.

ⁱ Källor: kyrkoarkivalier, folkräkningar och Rotemansarkivet